



Foto: URBAN NILSSON

Ris till frukost, lunch och middag. Sång, dans och skratt från morgon till kväll. Nya vänner från 13 olika länder. Ulrika Johansson, Sara Ulffhielm (bilden) och Filip Len-dahls har mycket att smälta från den tvåmånaderskryssning från Japan till Afrika som de blivit bjudna på.

De knöt kontakter över gränserna

Ulrika, Sara och Filip bjöds på kryssning från Japan till Afrika för att främja världsfreden

I TVÅ MÅNADER har Ulrika, 31, Sara, 22, och Filip, 26 år, levt ombord på en båt, spridit svensk kultur och lärt sig en massa om andra. Kryssningen gick från Japan till Indien, Kenya och Mauritius.

Japanska staten skickar varje år i väg japanska ungdomar på en båtresa som ska lära dem mer om världen och andra människors kulturer. Förståelse och samarbete ska främja världsfreden. Med på resan bjöds ungdomar från olika länder.

I år fick 120 japaner träffa tjejer och killar, i åldern 19 till 35 år, från Sverige, Kanada, Brasilien, Australien, Tonga, Förenade arabemiratet, Bahrain, Grekland, Marocko, Kenya, Indien och Mauritius.

så gör japanerna det också, säger Filip.

I BÖRJAN VAR DET svårt att få kontakt med de japanska deltagarna.

De var jätteuktiga på engelska när det gäller grammatik och att stava men få av dem vågade prata i början. Mot slutet av resan vågade de ta för sig mer, berättar Sara.

Japanerna frågade inte så mycket, hur ska man då kunna pracka på dem svensk kultur, undrar Filip.

PÅ BÅTEN FANNS regler för det mesta, när det var dags att stiga upp till regler om kläder och uppförande.

ALLA JAPANER DE mötte var

upp allt i sitt hemland, berättar Ulrika.

I INDIEN FICK de se mycket dans, besöka ett nationellt institut för ungdomars utveckling och en fattig by på landsbygden.

– Där kom vi i fina airconditionbussar och vinkade och fick se barnen dansa. Det kändes inte riktigt bra efteråt, säger Sara.

– Vi svenskar är nog ganska vana vid att se fattigdom via nyhetsändringar och tidningar men det var många som inte har sett den sidan av världen tidigare och som tog det väldigt hårt, berättar Ulrika.

För Sara och Filip blev Kenya det resmål som gav mest.

– Det besöket var bäst anordnat och mer avslappnat. Vi var på sa-

dans och spelade musik av Timbuktu och The Ark.

–De från Australien blev väldigt intresserade av The Ark och ville höra mer, så jag får väl skicka musiken till dem, berättar Ulrika.

Svenskarna visade också bil-

der. – Vår natur blev många fascinerade av och många ville nog åka till Sverige men när vi berättade om snön och hur kallt det är så ändrade de sig, berättar Ulrika med ett leende.

Svensk humor i form av skämt var det som väckte mest förvåning bland de övriga deltagarna, tror Ulrika och Sara.

Tonga blev det land deltagarna blev mest nyfikna på och som alla svenskarna gärna skulle vil-